



VAGSC

Vietnamese American Good Samaritan Charities, Inc.

2809 Sawgrass Dr Santa Ana CA 92706 Tell (714) 542 3989 Email: vagsc1@yahoo.com

“...Các con hãy đi và cũng làm như thế” (Luca 10:30,37).

[www: vagsc.com](http://www.vagsc.com)

Bản Tin

Tháng 8 - 2009

Advisers

Rev. Nguyễn Văn Khán
Rev. Nguyễn Đức Tuân, CMC
Rev. Nguyễn Kim Long
Rev. Peter Trần
Rev. Vũ Ngọc Bích

Benefactors

Nguyễn Anthony, MI
Nguyễn Văn Bôn, PA
Nguyễn Văn Cát, PA
Trần Công Chính, TX
Phan Văn Chúc, VA
Trần Công, CA
Nguyễn Hoa Cương, CA
Vũ Đạm, CA
Pan David, CA
Trần David, CA
Phương Dung, CA
Do K James, HI
Hwang John, CA
Bui Buick Khanh, CA
Bùi Thọ Khang CA
Hoàng Văn Khương, PA
Phạm Văn Kiệt, TX
Phạm Bá Hân, NC
Nguyễn Phúc Hậu, OK
Nguyễn Văn Hải, PA
Trần Văn Hiệp, CA
Nguyễn Hiếu, WA
Nguyễn Văn Hùng, CA
Phạm Văn Hoạt, NJ
Lê Văn Hùng, CA
Nguyễn Mai Hương, CA
Bùi Đắc Hữu, WA
Nguyễn Thọ Khang, CA
Ngô Liên, Canada
Nguyễn Văn Linh, HO
Phạm Thanh Long, CA
Nguyễn Văn Lợi, DC
Trần Văn Lý, CA
Nguyễn Văn Nhân, CA
Nguyễn Văn Nhuệ, CA
Phạm Văn Niên, WA
Đình Hồng Phong, CA
Trần Quang Phục, CA
Nguyễn Văn Quý, TX
Phạm Văn Sỹ, NV
Nguyễn Đức Thiệp, IA
Lê Tinh Thông, CA
Phạm Minh Trạch, CA
Trần Gia Toàn, CA
Trần Văn Trường, CA
Lê Thị Thục, CA
Nguyễn Hữu Toại, CA
Furlong Cẩm Tú, WA
Vũ Đình Tuyển, CA
Phạm Văn Ry, CA
Nguyễn Văn Ước, MD
Nguyễn Văn Yên, CA

Executive Directors

Alexander Nguyễn
Phúc An – Cẩm Vâm – Vi Vân – Lai Mến

Tax Adviser

Nguyễn Văn Tài

Law Adviser

Attorney Phạm Văn Phổ

Băng Bó Thương Tích Nhân Loại?

Thưa quý vị

Hội từ thiện VAGSC theo gương Người Samaritan Nhân Lành, với chủ trương băng bó thương tích tinh thần và thể xác cho người cùng khổ.

Băng bó thương tích thể xác, đó là một việc làm rất dễ thực hiện. Chỉ cần người có lòng thương xót, chịu hy sinh một chút thời giờ và bỏ ra một số tiền của, là chúng ta có thể thấy được kết quả bằng đôi mắt, cảm nghiệm được bằng trí óc, và có thể níu kéo được bằng tay chân.

Chẳng hạn khi chúng ta gặp một em bé bị mù đôi mắt, thương em vì trước mắt em chỉ là một màn đêm đen tối; em đói chúng ta cho ăn, em rét chúng ta cho mặc, em dốt chúng ta cho học để mở mang trí tuệ cho em Nếu gặp một bà mẹ trẻ lỡ làng, toan tính hủy diệt bào thai, chúng ta đón nhận em và cho em tá túc vào một nơi kín đáo, dạy cho em biết rằng không nên hủy hoại thai nhi vì đây là mầm mống của Chúa Trời, và giúp đỡ em cho đến khi mẹ tròn con vuông Nếu gặp một người tuổi tác đã khá cao, mắc bệnh HIV & AIDS, tâm hồn họ trở nên yếu nhược, kéo lê một quãng đời già yếu thê lương tuyệt vọng. Người bệnh nhân này cần hai thứ thuốc bệnh tật và tâm linh...Đó là những công việc thường nhật của những thiện nguyện viên đang trực diện ngày đêm trong việc băng bó thương tích của nhân loại.

Băng bó thương tích tinh thần của loài người mới thật là khó, vì những sai lầm này đã có từ trong máu huyết, nó đã ăn sâu vào trong tâm khảm con người, và lan tràn từ đời này qua đời kia. Thế giới ngày nay tất cả mọi nơi đều thiếu vắng an bình, bởi vì đâu đâu cũng chỉ thấy bị quyền lực thế gian áp chế, độc quyền, độc tài, chối bỏ Thiên Chúa ..., không lấy tình thương để đối xử với người đồng loại ...

*Nguyên nhân làm cho thế giới này mất bình an, là do kẻ có tội, muốn thay đổi lòng dạ con người, phải trông cậy vào sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa, và sự bầu cử của Mẹ Maria, vì Mẹ đã nhắn nhủ: “**Hãy dâng lời cầu nguyện và hy sinh liên tục lên Thiên Chúa, để phạt tạ tội lỗi loài người, thì sẽ thành của lễ hy sinh trước tôn nhan Chúa, và được kể như lời nguyện cầu cho kẻ có tội sớm ăn năn trở lại**” (Fatima 13-5-1917).*

Như vậy, Bình An của thế giới là do sự trở lại của người có tội. Việc này tùy thuộc vào có nhiều người thi hành mệnh lệnh của Đức Mẹ. Sứ Điệp Fatima chính là thân được cứu nguy thế giới, và là bốn phận hy sinh của mọi người chúng ta.

VAGSC

Fatima Thần Dược Bằng Bó Thương Tích Thế Giới ?

I Những dấu tích trên tượng Đức Mẹ Fatima.



Các gia đình VN chúng ta thường có thói quen là tôn kính tượng Đức Mẹ Fatima trong nhà. Khi cầu nguyện trước ảnh tượng Mẹ có vị nào thắc mắc điều gì không?

Một Linh Mục dòng Đa Minh khi chiêm ngưỡng bức tượng Đức Mẹ Fatima, đã nảy sinh nhiều nghi vấn về những dấu tích trên tượng Mẹ. Cha đã yêu cầu chị Lucia giúp ngài hiểu một số chi tiết, vì biết rằng chị là người đã hướng dẫn điêu khắc gia tạc tượng Đức Mẹ. Cuộc phỏng vấn đó như sau:

Linh Mục: Chị Lucia, có phải chị đã hướng dẫn điêu khắc gia Jose Ferreira Thedim tạc bức tượng Mẹ Fatima trước năm 1930 phải không?

Lucia: Dạ thưa phải.

Linh Mục: Tại sao Đức Mẹ phải đeo trang sức, một giây chuyền

bằng vàng và phía dưới có một trái cầu thông xuống ngang lưng?

Lucia: Dạ thưa cha, đó không phải là đồ trang sức, đây là quả cầu hình tròn tượng trưng cho trái đất. Đức Mẹ thương thế gian, yêu nhân loại nên Đức Mẹ luôn luôn đeo trái cầu bên mình.

Linh Mục: Tại sao Trái Tim Đức Mẹ lại có vòng gai màu nâu quấn chung quanh?

Lucia: Dạ thưa cha, khi Đức Mẹ hiện ra toàn thân Mẹ là màu trắng, trong suốt tựa pha-lê. Nhưng chỉ có vòng gai quấn chung quanh Trái Tim Đức Mẹ là màu nâu. Đó là tội của nhân loại, tội phạm thánh, tội phạm đến sự khiết trinh của Mẹ, đã kết lên vòng gai đó, mà không có mấy ai chịu tháo gỡ và đền bồi.

Linh Mục: Tại sao dưới tà áo của Đức Mẹ lại có ngôi sao?

Lucia: Thưa Cha, ngôi sao đó chứng tỏ Mẹ luôn luôn là người đứng đầu và tiên phong chống lại các tà thuyết trên thế gian.

Linh Mục: Đức Mẹ hiện ra, từ tháng Năm cho đến tháng Mười, cả thầy 6 lần. Tại sao Đức Mẹ không chọn phòng nào trong nhà thờ, nhà nguyện, hay hòn đá nào để ngồi. Tại sao cả sáu lần cứ ngọn cây sồi mà ngự xuống?

Lucia: Dạ thưa cha Eva cũ từ một cây mà loài người phạm tội. Nay Eva mới từ một cây mà Mẹ sẽ cứu thế gian khỏi tội lỗi.

II. Cây Sồi Fatima ?

Cả sáu lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đều ở trên ngọn một cây sồi nhỏ. Cây sồi Đức Mẹ hiện ra ngày 13-10-1917, đã được khách

hành hương, người thì hái lá, người bẻ cành, người thì chặt cây, cuối cùng có người đào cả gốc mang về nấu nước uống, cây sồi đó bị mất dạng ngay năm 1917.

Để đánh dấu nơi Đức Mẹ đã hiện ra, ngày 16 tháng Tám năm 1918, Giáo Hội địa phương đã cho xây một nhà nguyện lên chỗ gốc cây sồi ấy. Nhưng ngày mùng 6 tháng 3 năm 1922, nhà nguyện đầu tiên này đã bị chính quyền vô thần cho đặt bom, mái nhà nguyện bị nổ tung, có điều đặc biệt là pho tượng Đức Mẹ Fatima ở trong vẫn còn nguyên vẹn. Sau này Giáo Hội địa phương trùng tu lại thành một nhà nguyện thật khang trang. Nơi đó, ngày nay có Thánh Lễ cử hành liên tục hàng ngày, để cảm tạ Thiên Chúa.

Khoảng cách giữa nhà nguyện và khán đài chính, nếu ai đã đi hành hương Fatima rồi sẽ thấy, có một cây sồi to lớn, có hàng rào sắt chung quanh. Đó là một trong những cây sồi còn để lại từ năm 1917. Gần 90 năm trôi qua cây sồi con đã trở thành một cây cổ thụ.



Nhà nguyện đầu tiên 1918



Mái nhà nguyện bị nổ tung 1922

III. Lời Mẹ: “*Từ Một Cây ...*”?

Ban đầu, Đức Mẹ đã tuyển chọn 3 em bé chần cừ ở làng Fatima xưa, ngây thơ hiền lành và chất phác, để đón nhận và thi hành sứ điệp của Đức Mẹ đã phán ra từ một cây, đó là một kế hoạch hòa bình từ Thiên Đàng. Từ cây sồi đó, Đức Mẹ đã ban cho nhân loại 3 mệnh lệnh:

- **Cải thiện đời sống**
- **Tôn sùng Mẫu Tâm**
- **Lần hạt Mân Côi**

Giáo Hội đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không một người Công Giáo nào mà không biết. Riêng dân chúng Bồ Đào Nha đã sốt sắng thi hành kế hoạch hòa bình của Đức Mẹ, nên quốc gia này đã sớm trở nên an bình, hoan lạc sau một thời biến loạn .

Còn bình an thế giới thì sao? Một Vị Linh Mục đáng kính, năm nay tuổi tác đã khá cao, ngài đã tâm sự cùng chúng tôi nhiều lần rằng: *“Nhân loại ngày nay không ai tha thiết đến kinh Kính Mừng nữa nhất là giới trẻ”*.

Sống trong một thế giới mà nền văn minh tiến bộ vượt bậc, thì sự tín thác vào Thiên Chúa đã vơi đi trong tâm khảm con người ngày nay. Cho nên một phần lớn dân chúng vẫn phải sống trong lo âu, tuyệt vọng! Trước những khủng hoảng to lớn với tầm mức quốc tế, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, thiên tai...Không biết phải chống đỡ và bám víu vào đâu?

Sứ điệp hòa bình của Đức Mẹ thì ai cũng biết, nói đến bình an của thế giới thì ai cũng muốn, cũng khát khao. Nhưng cầu nguyện cho thế giới thì phải xét lại? Mỗi người chúng ta hãy đặt tay lên trán mà tự hỏi lấy mình! Đã có mấy người thật sự lần hạt cho nhân loại chưa? Trong khi Mẹ đã

nhấn nhủ trong ngày 13 -9-1917: **“Các con hãy lần hạt mỗi ngày, chiến tranh sẽ chấm dứt, nhân loại sẽ có bình an.”**

IV. Thi Hành Ba Mệnh Lệnh

a. Cải thiện đời sống

Trong khi thi hành sứ điệp Fatima, có vị đã hỏi chị Lucia: “Trong ba mệnh lệnh điều nào khó nhất.”

Chị Lucia đã cho mệnh lệnh cải thiện đời sống là khó nhất. Trong phong trào Tông Đồ Fatima muốn cho cụ thể hơn, cho mọi người dễ hiểu đã đồng hóa việc này với việc “Chu toàn trong bốn phận hàng ngày”

Mỗi người sống trong thế gian bất cứ ai cũng đều có những trách nhiệm trong bốn phận riêng của mình. Bốn phận đó cứ phải nhắc đi nhắc lại, hết ngày này sang ngày khác; từ năm này qua năm kia. Cho nên bốn phận hàng ngày đã trở thành nặng nề, nhàm chán. Không kể đến một số người phải thi hành những công việc bất đắc dĩ trong bốn phận hàng ngày.

Chính vì thế mà chị Lucia đã đồng ý cho rằng mệnh lệnh cải thiện đời sống hay chu toàn bốn phận hàng ngày là khó nhất.

Cha John De Marchi cũng đồng quan điểm nên ngài đã viết: *“Cho được bền đỗ trong ân sủng và bình an của Chúa, người ta không cần phải thực hiện những việc lớn lao như ba trẻ tại Fatima, mà chỉ cần chu toàn những bốn phận hàng ngày, vì phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đã trở nên quá nặng nề, và trở thành những công việc phạt tạ và hy sinh”*. Như trong Thánh Kinh Chúa cũng đã dạy:

“Nếu muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá hàng ngày, và theo Ta” (Luca 9:23).

b. Tôn Sùng Mẫu Tâm

Việc Tôn Sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, đã được chính Đức Mẹ nhấn nhủ với Lucia khi hiện ra tại Fatima ngày 13-6-1917. **“Chúa muốn dùng con để thiết lập việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ trên thế gian”**. Một tháng sau, ngày 13-7-1917, Đức Mẹ xác quyết thêm một lần nữa việc tôn sùng này và Mẹ hứa: **“Nếu nhân loại thực hành lời Mẹ dạy, nhiều linh hồn được cứu rỗi và sẽ có hòa bình”**.

Đến ngày 20-12-1925, Đức Mẹ cùng Chúa Giêsu Hải Đòng đã hiện ra một lần nữa. Lần này Đức Mẹ đã tỏ ra rất buồn về những tội lỗi vong ân bội bạc của loài người, và Người đã chỉ cách làm sao để Đền Tạ Trái Tim Mẹ. Chúa Giêsu Hải Đòng phán với Lucia: **“Hãy thương Trái Tim Rất Thánh của Mẹ con, đang bị muôn gai nhọn xâu xé, vì tội vô ân bội bạc của loài người. Nhưng không có ai chịu tháo gỡ bằng cách ăn năn đền bồi”**.

Còn Đức Mẹ nhấn nhủ: **“Hỡi con, hãy nhìn Trái Tim Mẹ, đang bị bao quanh bởi những gai bội bạc và phạm thượng của loài người. Ít là con hãy an ủi Khiết Tâm Mẹ”**. Đức Mẹ còn hứa: **“Mẹ hứa sẽ ban ơn cứu độ cần thiết cho những ai 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, sốt sắng xưng tội, rước lễ, lần hạt Mân Côi ..”**

Việc Đền Tạ được hiểu đó là một sự hy sinh và khó nhọc. Chị Lucia là người đã thi hành sứ mệnh này đầu tiên, khi chị ở trong tu viện xa cách người mẹ yêu quý của mình Chính Lucia đã chứng tỏ tâm tình ấy qua một lá thư viết về cho mẹ: **“ ... Mẹ ơi, chính vì thế con xin mẹ hãy dâng hiến sự chia ly của mẹ con mình lên Đức Mẹ, như một sự phạt tạ để đền bù tội lỗi của những đứa con bội bạc đã phạm đến Người ...”**

Sống trên dương thế ai là người tránh khỏi những gian nan khổ khó. Sự đau đớn này có thể gây nên chính bởi người bạn đời đã từng chia cơm xẻ áo Sự chua xót này cũng có thể mang đến bởi đứa con thân yêu của chúng ta Nhưng là người con thảo, nên biết kết hiệp và dâng hiến những đau thương này lên cho Mẹ, để đền tạ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, sẽ trở thành của lễ Thiên Liêng trước Tôn Nhan Thiên Chúa. Trong phong trào Tông Đồ Fatima đã khuyến khích hội viên: Dự thánh lễ Thứ Bảy Đầu Tháng, đó là việc đền tạ cho tập thể. Còn việc đền tạ cá nhân là mặc Áo Đức Bà Carmelo, là dấu chỉ đền tạ và tận hiến cho Đức Mẹ

V. Sống Sứ Điệp Fatima.

Khi Đức Mẹ ban mệnh lệnh cho thế gian, đây là một chương trình hòa bình từ Thiên Đàng. Đức Mẹ đã dùng tiếng **nhân loại**, để kêu gọi mọi người thi hành sứ điệp của Mẹ. Nên sứ điệp Fatima dành cho tất cả mọi người.

Đức Ông Colgan và ông John Haffer đã thành lập hội Tông Đồ Fatima từ năm 1947. Phong trào này kêu gọi mọi người thi hành sứ điệp Fatima, bằng cách ký tên vào bản cam kết thực hành mệnh lệnh của Mẹ, đã được nhiều người đón nhận và đã phát triển trên một trăm quốc gia. Số hội viên lên đến hơn 11 triệu. Đã đóng góp một một phần đáng kể với Giáo Hội trong việc mưu tìm hòa bình cho thế giới, nhất là vào những năm 1980, 1981, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị mưu sát tại Công Trường Thánh Phêrô.

Những nơi nào có phong trào Tông Đồ Fatima, chúng tôi khuyến khích bà con nên gia nhập, bởi vì trong một đoàn thể sẽ có sự tương trợ lẫn cho nhau. Còn trong các họ đạo, giáo phận, vắng bóng người lãnh đạo, hay các

quốc gia bị cấm đoán. Chúng ta vẫn có thể tự nguyện cam kết với Đức Mẹ là sẽ cố gắng thi hành trọn vẹn sứ điệp của Người.

Chúng ta tự nguyện thi hành mệnh lệnh Cải Thiện Đời Sống, Lành Hạt Mân Côi, Đền Tạ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ là sung tội và rước lễ ngày Thứ Bảy Đầu Tháng (*Lễ Thứ Bảy nào cũng được miễn là có ý đền tạ Đức Mẹ*). Riêng việc đền tạ cá nhân là mặc áo Đức Bà Carmelo, phải nhờ đến Linh Mục, bởi vì hàng giáo phẩm mới có năng quyền làm phép và mặc áo Đức Bà Carmelo cho những ai thỉnh cầu.

VI. Sứ Điệp Fatima Còn Khẩn Thiết Cho Ngày Nay Không?

Khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13-7-1917, Người có lưu ý cho nhân loại về sự bành trướng của thuyết vô thần, thuyết này đã tan biến bắt đầu từ năm 1989. Nên nhiều người đã cho rằng việc thi hành mệnh lệnh Fatima đã chấm dứt. Xin lắng nghe lời kêu gọi của Giáo Hội:

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, khi còn là Hồng Y Giáo Chủ Ratzinger, trong khi giải thích bí mật Fatima, có nhắc đến việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị mưu sát. Và từ đó Ngài đưa ra một bài học như sau:

“ Ở đây, chính bàn tay của một người mẹ đã làm lệch hướng viên đạn định mệnh ấy để một lần nữa chứng tỏ rằng không hề có số phận nào không thể thay đổi, rằng đức tin và lời cầu nguyện mãnh liệt hơn những viên đạn và đức tin hùng mạnh hơn các đạo quân.”

Cho nên, nếu chúng ta muốn cho người có tội biết ăn năn trở lại? Muốn cho thế giới được hòa bình? Phải nghe theo lời Mẹ nhắn nhủ. Hãy tin thác vào Thiên Chúa, hãy xấp mình xuống đất, ăn năn

sám hối tội lỗi mình, và trở về đời sống cầu nguyện ... Dâng hết thảy những khổ cùng của trần gian nơi Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, vì Mẹ Fatima đã hứa:

“Trái Tim Mẹ là nơi con nương náu và là đường dẫn con đến với Chúa.” (Fatima 13-6-1917).

Như vậy, chúng ta tin rằng: Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, Thiên Chúa sẽ thay đổi dòng lịch sử? Người sẽ tha thứ tất cả và ban cho nhân loại niềm hy vọng: **“Sau cùng Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng”**

Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sau lễ phong Chân Phước cho hai trẻ Francisco và Jacinta ở Fatima ngày 13-5-2000, Ngài cũng đã nhận định rằng:

“Các biến cố dồn dập trong năm 1989, cả ở Liên Bang Xô Viết lẫn ở một số quốc gia Đông Âu, đã dẫn đến sự sụp đổ của các chế độ vốn cổ xúy chủ nghĩa vô thần.

Đức Thánh Cha cũng đã chân thành cảm tạ Đức Trinh Nữ Rất Thánh về điều đó. Tuy nhiên, tại những phần đất khác trên thế giới, các cuộc tấn công chống Giáo Hội và các Kitô hữu, kèm theo gánh nặng thống khổ họ cam chịu, vẫn còn tiếp diễn một cách bi thương. Cho dù các biến cố được phân thứ ba của “bí mật” Fatima nói đến hiện nay kể như đã thuộc về một phần của quá khứ, những lời Đức Mẹ mời gọi cải thiện và sám hối, được công bố từ đầu thế kỷ XX, vẫn mang tính thời sự và khẩn thiết của ngày hôm nay”.

Do đó, sống trong một thế giới đầy hận thù, hoang tàn đổ nát như ngày nay. Muốn băng bó thương tích của nhân loại, ta phải thi hành 3 mệnh lệnh Fatima, một sứ mạng thiêng liêng của mỗi người.

Joseph Nguyễn Hoạt
Nguyên Chủ tịch TDF VN HK

“... Con hãy đi và cũng làm như thế ...” (Luca 10:30,37)

Tâm Thư

Kính thưa bà con cô bác,

Với 25 năm làm việc tông đồ cho Đức Mẹ và 10 năm phát triển Lòng Thương Xót Chúa, cho đến khi tôi trở thành một phé nhân. Suy niệm kỹ dụ ngôn người xứ Samaritan Nhân Lành của Thánh Luca (10:30,37), tôi mới nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, nếu không thì hành việc bác ái cho tha nhân. Trong dụ ngôn ấy, Chúa không nói đến thầy Tư Tế, thầy Lêvi vì các ngài đã không thi hành bác ái, nên Chúa chỉ khen ngợi người Good Samaritan này.

Quan sát hành vi của người xứ Samaritan Nhân Lành, tôi thấy đây là một hình ảnh quá tuyệt vời. “Trên đường đi gặp một người bị kẻ cướp đánh như tử. Người Good Samaritan đã **bước xuống** khỏi ngựa **chạy đến** băng bó thương tích cho người bị nạn kia, **đi** họ lên lưng ngựa của mình. Khi đến quán trọ, **lấy tiền** túi của mình **trao** cho chủ quán, và còn dặn dò: **Săn sóc** cho người này nếu có tốn phí gì nữa khi trở về tôi xin trả thêm ...” Đây chính thật là người có lòng nhân hậu và là một hành vi cao thượng của người biết thương xót tha nhân.

Hơn nữa, trong Phúc Âm của Thánh Mathêu (Mt 25:41), Chúa đã sủa đũa một cách thậm tệ người không thực hành bác ái: **“Quân bị nguyên rửa kia đi đi cho khuất mắt Ta”**. Trong Nhật Ký Divine Mercy, chúng ta còn thấy Chúa đã ra lệnh cho Thánh Nữ Faustina: **“Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiểm cố chữa mình, hay tự miễn**

cho mình điều ấy” (NK742). **“Nếu linh hồn nào không thực thi bác ái dưới một hình thức nào đó, họ sẽ không được hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Cha trong ngày thẩm xét”** (NK 1317).

Do đó, nếu chúng ta muốn được Chúa thương xót, hãy băng bó thương tích cho người cùng khổ. Hai hình ảnh thật đau lòng khiến chúng tôi không cầm được nước mắt và phải bắt tay vào việc, mặc dù tôi đang là một phé nhân. Xin thưa cùng bà con cô bác và trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng hiệp lực tiến bước.

- Mẹ Bề Trên Tổng Quyền của DMTG kia cho biết: Vào hồi 5 giờ sáng, các chị em của dòng đi dự thánh lễ, gặp một đứa bé đang nằm khóc oe oe bên lề đường, kiến lửa bu đen đầy mặt, không biết ai đã bỏ em trước cửa nhà dòng. Chị em vội vàng mang về tắm rửa cho bé. Than ôi! Em đã bị kiến cắn mù đôi mắt. Các trẻ em sống trên quê hương, gặp hết cảnh khốn khó này đến khốn khó khác, hết oan nghiệt này đến oan nghiệt kia mà không có phương tiện cứu chữa. Nhà dòng hiện đang chăm lo cho 81 em mù.

- Một Di Phước, hàng ngày đi bới những thùng rác phé thải của nhà thương, kiếm các bào thai bị người ta hủy bỏ, mang về chôn cất tại một nơi, bây giờ đã trở thành một nghĩa trang rộng lớn.

Việc chôn cất các thai nhi này đã được Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt Giám Mục Bắc Ninh xác quyết: **“Đây là việc chôn cất Các Thánh Anh Hài”**. Có tội chăng là tội nơi những người chủ tâm hủy diệt bào thai. Còn các linh hồn thai nhi đáng thương kia đâu có tội tình gì? Tình yêu của Chúa

đã bao trùm và cất nhắc lên bậc Thánh, không cần cầu nguyện ...

Thưa quý vị, chúng ta nên cố gắng thực hành theo lời Chúa dạy, bất chấp đối tượng đó là ai và trong hoàn cảnh nào? Chỉ biết họ là con Thiên Chúa, là người cùng khổ cần cứu giúp. Hội VAGSC đến nay vừa tròn 3 tuổi, đang bảo trợ một số trung tâm thi hành việc bác ái cho tha nhân; và dành dặt với những ác nhân của nhân loại ngày nay, trong thăm trạng hủy diệt các thai nhi vô tội chưa được phép làm người!

VAGSC mừng kỷ niệm 3 năm thành lập, chúng tôi xin gửi lời cảm tạ đến các quý vị trong gia đình Good Samaritan và thân hữu, đã tích cực dành nhiều ưu ái và đóng góp mọi công sức cho việc từ thiện này. Dù quý vị đang nằm trên giường bệnh, hay đang bận rộn đầu tắt mặt tối vì phải kiếm kế sinh nhai ..., chúng ta vẫn có thể là một người Samaritan Nhân Lành. Cầu nguyện, hy sinh và giúp đỡ là điều tất yếu cho việc thi hành bác ái. Nhưng không cần số lượng, cần tấm lòng; dù chỉ có 4 xu thôi, bà hóa kia đã được công phúc trước Thiên Chúa.

Nhân dịp này chúng tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý Ân Nhân gần xa, đã hy sinh quảng đại và giúp đỡ hội VAGSC, để chúng tôi có phương tiện cứu giúp và thi hành mệnh lệnh của Chúa Trời.

Cao qui thay! Có những vị Ân Nhân không muốn nhận thư cảm ơn của VAGSC. Chúng tôi phải làm vì bổn phận, mặc dù biết rằng lời cảm tạ của chúng tôi vô nghĩa. Chính Thiên Chúa trên trời cao sẽ cảm ơn và chúc lành cho những hy sinh quý giá của quý vị.

*Trân Trọng Kính Chào
Alexander Nguyễn
Trưởng Ban Điều Hành*

Thư Mời **Dự Lễ Cầu Cho Thai Nhi**

Chúng con trân trọng kính mời: Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, Quý Chức, quý hội viên và thân hữu, bớt chút thì giờ đến dự lễ và hiệp nhất dâng lời cầu nguyện: **Xin Thiên Chúa Toàn Năng soi sáng cho những người có trách nhiệm biết tôn trọng và bảo vệ thai nhi. Sự hiện diện của quý Ân Nhân là niềm an ủi cho các thai nhi khốn khổ, và tô đậm bức tranh tuyệt mỹ Good Samaritan.**

I. Thánh Lễ Đồng Tế

vào lúc 12: 00 PM (trưa)
Ngày 8 tháng 11 năm 2009
Tại Trung Tâm Công Giáo
1538 N. Century Blvd.
Santa Ana CA 92703

Chương trình:

11:30 AM - Tập trung
12:00 PM - Thánh Lễ
1:00 PM - Dùng bữa trưa
1:10 PM - Văn nghệ giúp vui
2:30 PM - Xổ số

II. Dùng bữa trưa

Thanh đạm
Do hội VAGSC khoản đãi

III. Văn Nghệ

MCMinh Phượng, với sự cộng tác của các ca sĩ danh tiếng: Thanh Trúc, Như Mai... Các em bé tí hon sẽ đọc thơ: **Tiếng khóc của Thai Nhi trong lòng Mẹ và dưới mồ.**

IV. Xổ số

Gây quỹ cứu vớt Thai Nhi

Vé \$1

Bán tại địa điểm hành lễ

Số Độc Đắc \$2000
Hạng Nhì \$500
10 Hạng Ba \$100

VAGSC Kính Mời

Viên Gạch Tình Thương = \$100
Chúng tôi cần 2400 viên gạch tình thương để xây một mái ấm cứu vớt thai nhi tại Miền Bắc VN. Nếu quý vị nào có thể được xin liên lạc với chúng tôi bằng hộp thư:

PO Box 6407 Santa Ana. CA 92706

19 - 6 - 09
Đức Cha
Cosma
Hoàng
Văn Đạt
GM Bắc Ninh
đang giảng
tay quỳ trước
**Chúa Giêsu
Thánh Thể**
trong giờ
**Đền Tạ
Kính Lòng
Thương Xót
Chúa.**



Tổ chức vào lúc 3 giờ chiều mỗi thứ sáu hàng tuần, tại Trung Tâm Công Giáo Orange, CA. Cầu xin Đức Chúa Cha thương xót thế giới, cho những người có trách nhiệm biết tôn trọng và bảo vệ thai nhi, xin Chúa trả công bội hậu cho các Ân Nhân của hội vagsc.
Kính mời quý vị tham dự: Giờ an ủi ngọt ngào của Chúa cho những tâm hồn đau thương sâu đắng



Mộ
bia
ghi
dấu
nơi
an
nghỉ
của
các
Thai
Nhi
vô
tội



Nhóm
Thiện
Nguyễn
đang
chôn
cất
xác
các
Thánh
Anh
Hải



Trẻ
thơ
được
cứu
sống
khi
cha
mẹ
các em
toán
tính
loại bỏ

“... Go and do likewise ...” (Luke 10: 30,37)

Heart Letter

Ladies and Gentleman,

Twenty five years ago I was an apostolate of Our Lady Fatima and for the past ten years I have been promoting the Divine Mercy. When I had a stroke and became handicapped, I read the Parable of The Good Samaritan (Luke 10:30,37). I truly understood the message God was trying to send us and at that moment I felt a sense of guilt for not being as charitable to those in need as I should have been. In this Parable, Jesus did not commend the priest or his aid, because they did nothing for the injured man. However, the Good Samaritan, who stopped to assist his enemy was found worthy of great praise. Without being charitable to one another, we are unworthy of Jesus' commendation and praise:

“ A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off leaving him half-dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side of the road. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil over his wounds and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn and cared for him. The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, ‘Take care of him. If you spend more what I have given to you, I

shall repay you on my way back.’ Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robbers' victim? He answered ‘The one who treated him with mercy’. Jesus said to him: ‘**Go and do likewise...**’ (Luke 10:30-37).

Carefully consider the act of the Good Samaritan; he is a marvelous man! This is a true act of kindness, to stop and care for your own enemy. This is a man most worthy of the highest praise.

As a counterpoint, Saint Matthew wrote that Jesus condemned those who did not exercise mercy to their neighbors by saying: “**Depart from Me, you accursed, into the eternal fire**” (Matthew 25:41).

The Divine Mercy urges us to show mercy to others. Jesus implores to Saint Faustina: “**I demand of your deeds of mercy, which are to arise out of love for Me. You are to show mercy to your neighbors always and everywhere. You must not shrink from this or try to excuse or absolve yourself from it**” (742).

“**If a soul does not exercise this in some way, it will not obtain My mercy on the day of judgment** (1317)”.

So, if we want God to grant His mercy to us, bandage the wounds of the miserable. I would like to share two heart rendering examples with all of you and invite you to do your part:

- A superior of the Holy Cross said that: “At 5:00 AM early morning, Sisters are going to Mass. Suddenly they saw a child crying, ants covering his face. The sisters hurried to give him a shower. But alas, his eye was blind.

The children are so miserable in that poor country that they don't have means for treatment. With mercy, the convent took in 81 blind children and is currently caring for them.

- A nun went to a hospital daily to look for the bodies of poor aborted babies. She brought them home and buried them, and now it has become a large cemetery of those poor forgotten and discarded children. The burial of fetuses was recognized by Most Reverend Cosma Hoang Van Dat Bishop of Bac Ninh. He confirmed that it is indeed a burial of a saint, as it is a sin for people to destroy a fetus. God venerates the soul of fetuses, as they are completely innocent.

Because of God's will, we must try our best to exercise charity for one another, no matter who it is. What shall we do of this situation? Together we created VAGSC to bandage the wounds of the body and spirit of the miserable.

Three years since its inception, VAGSC has sponsored 7 centers to rescue fetuses about to be aborted, 3 centers to help the blind, and facilities to care for 420 lepers of North Vietnam.

On this occasion, we would like to thank the friends and supporters of VAGSC for assisting our charitable efforts. Wherever you may be, you can be a Good Samaritan.

Thank you to all our benefactors across the country who helped fulfill the order from God. God in heaven will bestow His many blessings upon you..

Alexander Nguyen
Chief Executive Director

If you are engaged in boy or girl friends, please don't go too far ...
Save your child, he or she is a gift from God.
Abortion is the killing of human life ! Listen to the fetus' silent cries



The Cries Of Fetuses At The Tomb

*Parents, why at that time were you happy?
A drop of love in hurry made a child
The spring wind...penetrates your soul
Mom don't stop, let it enter your body
Spring was done, it was in three months
Mom looking for Dad to announce good news
Dad is sad – hand on his head – silent
Mom looks at Dad, her eyes filled with tears
Because of our finances, we aren't ready
Because my mom doesn't know her daughter in law yet
A good boy, I must obey
(Spring has faded, the yellow leaves cover over the
school yard)*

*I am afraid to listen to your decision
You bury me in this cemetery
I cannot speak, I can't refuse the order?!
My friends and I are obedient and line up
It is too cold I wait for the instant to be warm
For my soul and for all my friends
I forgive, and love you too much Mom and Dad
The angels' music, in accord for you to hear
Han Le Thu*

Gift for human life

Check or money order sent to:

VAGSC

PO Box 6407 Santa Ana CA 92706

A brick of love = \$100

We need 2400 "bricks of love" to build a new center to rescue children from being aborted in North Vietnam. If you would like to donate a "brick", you will be forever honored in Heaven. Thank you and God bless.

Nonprofit Organization - Permit # 37-1552124

All donations are TAX deductible

The Fetus Cries ...

*I am trembling and imploring in my mother's
womb.*

*Don't take away my first cries as a newborn!
Day after day...excited... Oh! mom and dad !
Please reflect, give me the right to live!*

I am longing to see the vast sky

*To grow up and breathe in a healthy environment
To be able to study and succeed in school one day*

To see my mom and dad happily smiling

Please don't let my body decay!

The cold evening at the cemetery is very sad!

*The sun is setting... the dew drops are biting cold,
Prostrate yourselves, give me the right to live!*

**** Han Le Thu—Translated by Francisco
Nguyen

*I would like to show you mom and dad
That I was a person with a heart, brain and four limbs
Mom and Dad don't think that I don't know anything
Just only say that I don't know how to speak yet
Give me birth! Listen to the call
By myself – by this life's moral conscience
I become a man: I am waiting for that
Merciless killing! Homicide is a horrible sin
I was created by your earnest love
By mom and dad, by wonderfully efficacious energy
By wedlock, by overflowing love
By vermilion, by everlasting bonds of marriage
Give me birth despite your unhappiness
Let me go into the orphanage
Through extreme misery, dishonor, indignation
Living is one million times better than death.
These words are very important
Which are poured down from the sincerity of the heart
Stop abortion! Calm down! Please!
Let me be born though you don't want to see
Prostrate yourself a million times
Leave me be, let me be born
Coming into the world, with small cries
This is the day that I am very happy
Endeavour, love me, be magnanimous!
Dad and Mom aren't disgraced by me
I am here and I am praying
Asking God for my parents to be courageous
Dad love me! Don't kill me mom!*

Xuan Vu -Translated by Francisco Nguyen